

1221

Kruiskerk, zondag 28 april 2024, 9.30 uur

Samen Geloven-dienst

Spreker: Hans Borghuis

Muziek: Chapter4

---

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst Peter van Hofwegen)

**Zingen: He lives/Because He lives**

I serve a risen Saviour, He's in the world today  
I know that He is living, whatever men may say  
I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer  
And just the time I need Him, He's always near

He lives, He lives, Christ Jesus lives today  
He walks with me, and talks with me along life's narrow way  
He lives, He lives salvation to impart  
You ask me how I know He lives? He lives within my heart

Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing  
Eternal hallelujahs to Jesus Christ, the King  
The Hope of all who seek Him, the Help of all who find  
None other is so loving, so good and kind

He lives, He lives, Christ Jesus lives today  
He walks with me, and talks with me along life's narrow way  
He lives, He lives salvation to impart  
You ask me how I know He lives?  
He lives within my heart

Because He lives, I can face tomorrow  
Because He lives, all fear is gone  
Because I know, He holds the future  
And life is worth, the living just because He lives

Because He lives, I can face tomorrow  
He walks with me, and talks with me  
Along life's narrow way  
He lives, He lives salvation to impart  
You ask me how I know He lives?  
He lives within my heart.

You ask me how I know He lives?  
He lives within my heart.

Welkom – Bemoediging – Votum en groet

**Zingen: U bent mijn alles**

U geeft mij kracht als ik zwak ben Heer  
Geeft wat ik nodig heb steeds weer  
U bent mijn alles Heer  
U bent meer waard dan zuiver goud  
U bent degeen' die van mij houdt  
U bent mijn alles Heer

Jezus, Lam van God, 'k prijs Uw grote naam  
Jezus Lam van God, 'k prijs Uw grote naam

Heer in mijn angst bent U erbij  
In mijn verdriet dan troost U mij  
U bent mijn alles Heer  
U droeg mijn zonde, U bevrijdt  
Nu mag ik leven in eeuwigheid  
U bent mijn alles Heer

Jezus, Lam van God, 'k prijs Uw grote naam  
Jezus Lam van God, 'k prijs Uw grote naam

Jezus, Lam van God, 'k prijs Uw grote naam  
Jezus Lam van God, 'k prijs Uw grote naam  
'k prijs Uw grote naam  
'k prijs Uw grote naam  
Jezus, Lam van God, 'k prijs Uw grote naam.

**Zingen: Een toekomst vol van hoop – Sela**

In de nacht van strijd en zorgen,  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest/ zondagsgebed

Kinderlied meezingen via beamer:

**“Het allerleukste liedje”**

[Allerleukste Liedje // Songtekst // Make Some Noise Kids \(youtube.com\)](#)

Kaars van de kindernevendienst aansteken - De kinderen gaan naar de kindernevendienst

**Zingen: Ik hef mijn ogen- Opwekking 640**

Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer

Die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt  
U zult voorkomen dat ik wankel of val  
U bent mijn beschermer, die over mij waakt  
Die niet sluimeren of slapen zal  
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw, U bent er altijd  
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan  
U beschermt mij tot in eeuwigheid  
Mijn hulp is van U, Heer!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer  
Die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt  
U zult voorkomen dat ik wankel of val  
U bent mijn beschermer, die over mij waakt  
Die niet sluimeren of slapen zal  
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw, U bent er altijd  
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan  
U beschermt mij tot in eeuwigheid  
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U Heer, o van U.

### **Bijbellezing/verkondiging**

- Psalm 24:7-10 (NBV21)
- Matteüs 6:9-13 (NBV21)

### **Psalm 24**

7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,  
verhef u, aloude ingangen:  
de koning vol majesteit wil binnengaan.  
8 Wie is die koning vol majesteit?  
De HEER, machtig en heldhaftig,  
de HEER, heldhaftig in de strijd.

9 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,  
verhef ze, aloude ingangen:  
de koning vol majesteit wil binnengaan.  
10 Wie is Hij, die koning vol majesteit?  
De HEER van de hemelse machten,  
Hij is de koning vol majesteit.

## **Matteüs 6**

9 Bid daarom als volgt:  
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
10 laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
11 Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
12 Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
13 En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
[Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid. Amen.

## **Zingen: 10.000 redenen- Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen  
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam

Prijs de Heer, loof Hem om Zijn macht en majesteit  
Prijs de Heer, loof Zijn naam tot in de Eeuwigheid

En op die dag als mijn kracht vermindert  
Mijn adem stukt en mijn einde komt  
Zal mijn ziel Uw loflied blijven zingen  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam

Prijs de Heer, loof Hem om Zijn macht en majesteit  
Prijs de Heer, loof Zijn naam tot in de Eeuwigheid

Prijs de Heer, loof Hem om Zijn macht en majesteit  
Prijs de Heer, loof Zijn naam tot in de Eeuwigheid

Prijs de Heer, loof Hem om Zijn macht en majesteit  
Prijs de Heer, loof Zijn naam tot in de Eeuwigheid

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven

Filmpje en uitleg over collecte diaconie door Brenda Burger

Terugkomst van de kinderen van de kindernevendienst en oppas

**Zingen: Hoe groot zijt Gij?- Opwekking 407**

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering  
de wereld zie die U hebt voortgebracht  
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij!  
Hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen  
tot in de dood gegaan is als een Lam,  
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij!  
Hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij!  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij  
hoe groot zijt Gij!

Zingen van het Wilhelmus (couplet 1 en 6), a capella in samenzang met Chapter4

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

Zegen

**Zingen: There's power in the blood**

Would you be free from your burden of sin?  
There's power in the blood, power in the blood  
Would you o'er evil the victory win?  
There's wonderful power in the blood

Would you be whiter, much whiter than snow?  
There's power in the blood, power in the blood  
Sin stains are lost in its life-giving flow  
There's wonderful power in the blood

There is power, power, wonder-working power  
In the blood of the Lamb  
There is power, power, wonder-working power  
In the precious blood of the Lamb.

Would you do service for Jesus your King?  
There's power in the blood, power in the blood  
Would you live daily His praises to sing?  
There's wonderful power in the blood



There is power, power, wonder-working power  
In the blood of the Lamb  
There is power, power, wonder-working power  
In the precious blood of the Lamb

Power, power, wonder-working power  
In the blood of the Lamb  
There is power, power, wonder-working power  
In the precious blood of the Lamb  
Lord, how we need Your power  
Every day and every hour  
Lord, how we need Your power  
Every day and every hour  
Lord, how we need Your power  
Every day and every hour  
Lord, how we need Your

Power, power, wonder-working power  
In the blood of the Lamb  
There's power, power, wonder-working power  
In the precious blood of the Lamb  
In the precious blood of the Lamb  
In the precious blood of the Lamb

**Na de dienst is er ruimte voor een nazorg-gesprek en koffie/thee**

**Een fijne en gezegende zondag toegewenst!**